

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2010
MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MỌI THÍ SINH

Câu I (3 điểm)

1) Trắc nghiệm: (1 điểm)

a) Truyện ngắn nào sau đây được trích ra từ tập truyện ngắn cùng tên:

- A. Lão Hạc; B. Bến quê; C. Làng; D. Lặng lẽ Sa Pa.

b) Tác giả bài thơ “Đồng chí” là ai?

- A. Chính Hữu; B. Tố Hữu; C. Hữu Thỉnh; D. Huy Cận.

c) Tác phẩm nào sau đây không thuộc văn học thời trung đại?

- A. Truyện Kiều; B. Những ngôi sao xa xôi; C. Lục Vân Tiên; D. Hoàng Lê nhất thống chí.

d) Từ nào sau đây là từ tượng hình:

- A. Khăng khiu; B. Lao xao; C. Rì rầm; D. Róc rách.

2) Tiếng Việt: (2 điểm)

a) (1 điểm)

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là **sang**.

(Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chủ tịch)

+ Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.

+ Phân tích ý nghĩa của từ “**sang**” để thấy vẻ đẹp tâm hồn của thi nhân.

b) (1 điểm)

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên, tháp Bút chưa sờn
Hỏi ai gây dựng lên non nước này.

(Ca dao)

Bài ca dao trên đã sử dụng những biện pháp tu từ nào, nêu hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ đó.

Câu II (2 điểm)

Chỉ còn 120 ngày nữa Đông Đô - Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. Người Thăng Long xưa luôn tự hào về truyền thống văn hóa của mình, nên trong dân gian mới lưu truyền câu ca dao sau:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Phân tích nội dung câu ca dao trên bằng cách: Viết một đoạn văn từ 10-12 câu theo phương pháp quy nạp, trong đó có sử dụng một phép nối và một phép thế để liên kết câu (Chú ý: gạch chân phương tiện liên kết mà em đã sử dụng).

B. PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chọn một trong hai câu IIIa hoặc IIIb để làm bài)

Câu III a (5 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau trích trong **Bài thơ về tiểu đội xe không kính** của Phạm Tiến Duật:

Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồng lái.

Không có kính, ù thì có bụi,
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.

Không có kính, ù thì ướt áo
Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.

(Theo Ngữ văn 9 tập I, NXB Giáo dục, Hà Nội 2010, trang 131)

Câu III b: (5 điểm)

"Truyện **Chiếc lược ngà** đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh".

Qua đoạn trích trong sách giáo khoa, em hãy phân tích nhân vật ông Sáu để làm sáng tỏ nhận định trên.